

Deze week vieren we...

DE HEILIGE SEBASTIANUS – 20 januari

Sebastianus was een soldaat in het Romeinse leger, en een heel goede. Hij voerde zelfs het bevel bij de keizerlijke lijfwacht. Sebastiaan was ook christen. Maar keizer Diocletianus was dat niet. Hij vervolgde in zijn hele rijk de christenen en zette ze in de gevangenis opdat dit geloof geen uitbreiding zou kennen. Omdat hij zijn bevelhebber Sebastianus zo waardeerde, deed hij alsof hij niet zag dat die regelmatig bad en gevangen christenen in het geheim eten bracht. Maar Sebastiaan werd erg geliefd in de stad en meer mensen bekeerden zich tot het christendom. Dat was niet naar de zin van keizer Diocletianus, maar de maat was vol toen ook de opperrechter van de stad zich liet dopen door Sebastianus.

De keizer beval dat Sebastianus met pijlen beschoten moest worden tot hij dood zou zijn. En zo gebeurde het.



Door vele pijlen getroffen, zonk Sebastiaan ineen en allen namen aan dat hij nu wel gestorven was.

Maar toen Irene, een christen vrouw, hem wilde begraven, merkte ze dat hij bewoog. Hij leefde nog! Ze verpleegde hem wekenlang en toen hij helemaal genezen was, ging Sebastiaan zijn keizer opzoeken. Hij verweet de keizer, waar iedereen bij stond, dat deze een christenvervolger was.

Diocletianus was zo verrast door deze wonderbaarlijke genezing, dat hij Sebastiaan nog diezelfde dag liet dood folteren. Zo is Sebastianus voor zijn geloof gestorven.

Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond - Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar A), uitg. Van Spijk, Venlo - 101 Heiligen voor kinderen, Schaubert en Schindler, uitg. Don Bosco Centrale VZW, Brussel - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Tweede zondag door het jaar
jaar A

Beste kinderen,

In de advent wees Johannes de Doper de mensen naar Degene die komen zou. Hij zei: Maak de weg klaar voor de Heer. Nu Kerstmis voorbij is, komt Johannes de Doper terug. Jezus is geboren. Hij is opgegroeid thuis. En nu horen we opnieuw de stem van de Doper: Kijk, Jezus is er nu! Hij is gekomen om onze zonden en fouten weer goed te maken.

Johannes de Doper is zo belangrijk voor ons geloof, dat in elke mis zijn woorden opnieuw worden uitgesproken.

Dat gebeurt vlak voordat we te communie gaan. De priester laat de heilige Hostie zien en zegt: “Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld”. Zo roept Johannes de Doper ook *ons* op, om naar Jezus toe te gaan. Als we Jezus ontvangen, zal Hij ons sterk maken in onze zwakheid.

Tot zondag!



EVANGELIE-LEZING

Joh. 1, 29-34

Verteller: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

Op een dag zag Johannes
dat Jezus naar hem toekwam.

Hij zei:

Johannes: "Zie, het Lam Gods
dat de zonde van de wereld wegneemt.
Deze is het, van Wie ik zei:
Na mij komt iemand die er al was vóór mij,
want Hij was eerder dan ik.
Ook ik wist niet wie Hij was,
maar ik kwam met water dopen,
om Hem aan Israël te openbaren."

Verteller: Johannes getuigde ook nog:

Johannes: Ik heb gezien
hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde.
Hij bleef op Hem rusten.

Ik wist ook zelf nog niet, wie het zou zijn,
maar Hij die mij gezonden had om met water te dopen,
had tegen mij gezegd:

God: "Degene op wie u de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten,
Hij is het, die doopt met de heilige Geest."

Johannes: „Ik heb het zelf gezien
en ik heb het getuigenis afgelegd:
Deze is de Zoon van God."

Verteller: Zo spreekt de Heer.

GEBED

Jezus,
Lam Gods,
Gij hebt ons bemind,
Gij hebt uw bloed gegeven
voor ons.
Help ons elkaar beminnen.
Help ons goed zijn voor elkaar
en mekaar graag vergeven.
Lam Gods, geef ons de vrede.
Amen.



Knip deze tekening uit, kleur het gras, het belletje en halsbandje en plak uitgeplozen watten op het lammetje. Als je het Goede Herderblaadje helemaal wil bewaren, kan je van deze bladzijde natuurlijk ook een kopie maken en daarmee werken! Gebruik wel stevig papier.

